



3197 personer sökte frälsning under kampanjen i Bangladesh!

## KAMPANJ I KAHAROLE

**Kära vän till missionen! Så mycket har hänt under de senaste månaderna att vi skulle kunna ha skickat ett nyhetsbrev varje vecka till Dig, under våren och ändå inte hunnit med att rapportera om allt gott Herren hela tiden gör! Men här gör vi ett försök och sänder Dig nu ett 8 sidors brev, för att i tacksamhet och glädje dela med oss vad som hänt och vad som är på gång. I Februari höll Lina och Andreas Cucca tillsammans med evangelist David Oliw från organisationen Svensk Pionjärmission en kampanj i Bangladesh, samt deltog i den bengaliska pingströrelsens 30 års jubileum. De gjorde även en spännande rekogniseringsrunda på platser vi hållit kampanjer på tidigare i Bangladesh.**

Det är alltid lika intressant att besöka Bangladesh gång efter gång. Ett otroligt onått land men också ett land med en missionshistoria som sträcker sig bakåt till 1600-talet, då portugisiska handelsmän tog evangeliet till Bangladesh och katolska

kyrkan etablerade sig. Missionspionjären William Carey planterade församlingar i Bangladesh i slutet på 1700-talet. Det har även varit många svenska missionärer i Bangladesh och rörelsen vi arbetar med FCCB - Free Christian Churches of Bangladesh startades i samarbete med svenska pingstmissionärer.

I år firade rörelsen 30 år och jag och Lina hade efter vår kampanj (som vi skriver om längre ner i artikeln) glädjen att närvara på 30-årsjubileet. Andra svenskar som närvarade vid festligheterna var Thord Dahl (tidigare bangladeshmissionär, numera i Filipinerna), Nisse Claesson (tidigare föreståndare i Malmö Pingstförsamling) samt Willy och Berit Lindberg från Värnamo. Med i FCCBs första styrelse satt just Willy Lindberg från Värnamo som tillsammans med sin fru Berit arbetade i Bangladesh på 1980-talet. De hade då en tryckpress i Dhaka. Jag har vid flera tillfällen träffat många av de tidigare missionärerna på Bangladeshträffar, och deras passion och hjärta för Bangladesh är fantastiskt. Jag förstår dem, mitt hjärta har slagit för

Bangladesh ända sedan min första resa dit, 2007. Vi är enade i just kärleken till bengalerna. Det är fantastiskt att höra Willy och Berit berätta om de första trevande stegen och hur Bangladesh har förändrats sedan den första församlingen startades på ön Bohla. Sedan dess har FCCB växt och omfattar idag över 325 församlingar. De berättade att stora utåtriktade kampanjer var otänkbart, om inte omöjligt på den tiden. Det är på deras och många andra svenska



Berit & Willy Lindberg la grunden för arbetet i Bangladesh under -80 talet



Evangelist David Oliw predikar

missionärers grund Gå Ut Mission kunde gå in i Bangladesh och hålla sin första kampanj 1999. Sedan dess har det blivit många kampanjer och FCCB-rörelsen har växt med ca 3-4 församlingar efter varje kampanj. Det var fantastiskt fint att få vara tillsammans med Willy och Berit och att de var närvarande på en av kampanjkvällarna. För dem var det något helt nytt att se hur hundratals bengaler tar emot frälsning vid ett och samma tillfälle, och att man kan predika Jesus offentligt på ett öppet fält. För mig är det en självklarhet och något jag sällan reflekterar över som något speciellt. Våra skilda upplevelser får mig att känna mig ödmjuk och tacksam för att stå i ett större sammanhang. Jag är så tacksam varenda gång jag möter dessa svenska missionshjältar som tjänat i Bangladesh. Det är på deras axlar vi står. De har sått och plöjt, bett och fastat. Bibeln säger i Romarbrevet 1:37 "Fullgör era skyldigheter mot alla: skatt åt den ni är skyldiga skatt, tull

åt den ni är skyldiga tull, vördnad åt den som bör få vördnad och heder åt den som bör få heder." Därför vill jag hedra dem som gått före! Ni har min respekt och kärlek!

Vi hade tillsammans med David Oliw en bra kampanj i Kaharole som började försiktigt då det var lokalval på torsdagen och många var involverade i detta. På fredagens möte dubblades antalet mötesbesökare från kvällen innan, och slutet av kampanjen blev välbesökt. Vi fick se hur 3197 personer gensvarade på frälsningsinbjudan, tog emot Jesus och fyllde i ett kontaktkort för fortsatt uppföljning! Många vittnade även om helande från olika sjukdomar. Bland annat var det en kvinna som berättade om hur en stor synlig tumör på hennes arm försvann efter förbönen.

Under kampanjveckan besökte vi även två byar där det startats församlingar efter tidigare kampanjer. Den första platsen låg en bra bit utanför staden Joypurhat där vi hade kampanj 2010. I den byn hade många kommit till tro under kampanjen och nu hade man byggt en kyrkobyggnad och var i processen att döpa 250 personer!

I en annan by utanför Dinajpur, där vi hade en kampanj 2009, har det startats en församling med 1400 medlemmar som ett resultat efter den kampanjen! De hade även startat en skola för 300 elever. Det var helt underbart att gå från hus till hus i byn och höra folkets berättelser om hur hela familjer kommit

till tro under kampanjen och hur många blivit helade från sjukdomar. Stort tack till er understödjare som gjort detta möjligt! FCCB har som mål att vara 500 församlingar innan 2020 och det står vi med i. Kampanjerna är alltid på platser

**"Nu hade man byggt en kyrkobyggnad och var i processen att döpa 250 personer!"**

där man har som mål att etablera nya församlingar. Det handlar inte om lösryckta satsningar här och var utan om strategiska punktsatser som bidrar till en stor helhet. Guds rike bryter fram med kraft och Han bygger sin församling på plats efter plats.

Din missionär Andreas Cucca



En pojken visar storleken på den tumör han hade haft i munnen!

Miriam och Johnny Pettersen

## MISSION UPDATE - TYSKLAND!

Först vill vi få uttrycka ett tusen hjärtligt tack för ekonomiskt stöd under de senaste veckorna - vi är fullständigt överväldigade och faktiskt rödda över stöd från både när och fjärran - WOW! Det har varit det ena finansiella miraklet efter det andra; vi har kunnat klara alla kostnaderna i förbindelse med kampanjen i Guinea, samt även kunna beställa 100 nya stolar till vår församlingsplantering här i Kaufbeuren där vi bor. Församlingen heter "Jesus Zentrum",

Jesus Zentrum, Kaufbeuren:

28 Nu i mars har vi haft 28 nya människor som besökt församlingen - HALLEUJA! Detta för att våra medlemmar är så förtjusta i sin församling att de inbjuder sina vänner.

För första gången sen vi startade nådde vi i söndags upp till ett litet rekord med 60 personer i lokalen. Och detta var när vi själva var "bortresta", till Trondheim på konferensen "Mission Possible".



Miriam, Daniela, Elena och Susann som är på Indiskt party!

Det är fantastisk att märka hur det pulserar och fungerar utan oss!

Johnny startar efter påsk en ny cellgrupp för nyfrälsta (just nu flera italienare), och jag har ju redan min cellgrupp för "unga" kvinnor.

**Acta:**

Våra två elever på ACTA upplever hela tiden spännande öppna dörrar under sin praktik. De håller på och startar en församling i den onådda lilla staden Peiting. Genom gammalt hederligt scoutarbete som de har varje vecka, får de uppleva stor välvilja bland befolkningen och mycket kontakter i Peiting.

För ett par veckor sedan arrangerade de en påskfest där en messias troende jude medverkade, och runt 40 personer kom till kafeet där festen var. Sekt- stämplén



Gammalt "hederligt" scoutarbete samlar många i Peiting

håller på att tvättas bort för det växande gänget av Jesus-förtjusta människor som nu samlas i Peiting!

**Kampanj i Ebola drabbade Guinea:**

Just nu i skrivande stund har Johnny och Acta eleverna rest med Pionjär I Sverige till Guinea för att hålla en kampanj där

över påsk. Guinea har den senaste tiden funnits med i olika media på grund av den otäckta spridningen av det dödliga Ebola-viruset. Två av städerna där jag och Johnny tidigare har hållit kampanjer är bland de svårast drabbade ställena. Mitt i den hemska situationen är det ändå värt att tänka på att många av de berörda har iallafall fått höra evangeliet och fick möta Jesus innan det var för sent!

Detta borde egentligen vara ett fokus för oss alla, antingen vi är i Afrika, Tyskland eller Norde; att få ge Jesus vidare till "vår värld" medan det ännu är tid...

Miriam pettersen

## UNG MISSIONÄR

**Mission var det sista jag ville hålla på med. Vad jobbigt att inte få äta svensk mat, duscha i svenskt vatten, möta andra som inte är svenskar och som inte pratar svenska och att åka till andra länder långt borta från Småland!**

Men i tonåren tog en lastbilschaffis med mig på en hjälpsändning och missionsresa till Vitryssland och Ukraina. Där fick jag göra mina första stapplande erfarenheter på missionsfältet. Dessa erfarenheter förändrade mitt liv fullständigt. En gnista tändes på insidan. En längtan efter att nå de förlorade med Jesus. En insikt om att budskapet måste ut! Nu bara visste jag, att på ett eller annat sätt skulle mission ha en stor plats i mitt liv. Vare sig jag var utomlands eller på hemmaplan visste jag att: jag är en missionär.

I Gå ut mission längtar vi efter att få se unga missionärer resas upp! Få tag i den där gnistan som gör att de bara inte kan

hålla sig borta från missionsfältet; vare sig det är sin egen skola eller en djungelby i Afrika. Vi tror på de unga, för att Gud tror på de unga. I Bibeln läser vi gång på gång hur Gud använder unga människor; Samuel, David, Jeremia, Johannes, Timoteus ... listan fortsätter.

Ung Missionär är en "micromissions-skola" för alla, men särskilt för dig som är ung. Varje vecka läggs 5 minuters undervisning, av evangelister i Gå ut mission och andra unga missionärer, ut på vår Facebook-grupp och på Twitter. I slutet av Juni går en teamresa för dessa unga missionärer till Rumänien. Där kommer vi tillsammans med rumänska församlingsplanterare att missionera bland turkar! Platserna börjar fyllas upp, men vi vill så småningom utöka antalet missionsresor under ett år. Är du 16-20 år är du välkommen att följa med framöver. Hör av dig till Gå ut mission för att få del av undervisningen så får du mer information. Du som känner dig lite äldre, var med och be för den unga



Av: Anton Karlsson

# KAMPANJ I KANKAN

Sedan den första gången jag kom till Guinea och jag började planera för kampanjerna i landet har jag velat komma till staden Kankan i öster. Det är nämligen huvudfästet för den muslimska folkgruppen Mandingo och här blev vår kontaktperson Oury nästan stenad till döds när han försökte predika evangeliet för 20 år sedan! Nu äntligen kände vi att tiden var inne och vi upplevde att Gud hade öppnat en dörr för oss. Med på kampanjen var även Emanuel Bratt från Missionskyrkan i Nässjö som gjort två månaders missionspraktik i Guinea under sin teologi utbildning vid ALT.

Vi visste att det skulle bli tuftt andligt i Kankan. Och alla möjliga attacker inträffade också inför och under kampanjen. Alla affischer brann upp i en trafikolycka innan kampanjen, inför första mötet hade komponenter inne i ljudanläggningen "skurits" av på mitten utan att någon rört dem, mm mm.

Med en stor grupp poliser som var utkommenderade av guvernören så kunde vi ändå efter en snabb reparation av ljudanläggningen ändå komma igång med första mötet. Trots att man i alla moskéer hade varnat folk för att gå på mötena så mötte ca 700 personer upp. Många gensvarade direkt på frälsningsinbjudan och efter förbönen kom flera upp direkt och vittnade om helande.

När en av de sista att dela vad Gud gjort, valde att demonstrera att Gud verkligen helat hans ben genom att hoppa ut från scenen och landa på just det benet, sprang en av poliserna som en spontan reaktion fram till mannen och gav honom en stor och hjärtlig kram! Under veckan fick vi möjlighet att prata med flera missionärer som Gud kallat till staden. Många av dem hade bott där många år och arbetat på olika sätt. Det var gripande att



"Nu undrar ni kanske varför jag som är blind vill vittna om vad Gud har gjort? Jo, jag har haft så ont i min arm i många år. Jag har inte ens kunnat sova på nätterna. Nu är min arm frisk och nu vill jag be Jesus om att även bota min syn."



Schweizisk missionär, pastorer från Guineas pingströrelse, Jonas, Oury & Emanuel



Den blinda kvinnan visar att hon nu kan se genom att nypa tag i Jonas näsa!

få se och höra deras tacksamhet och fascination kring kampanjen, som för dem blev ett bönesvar på årtionden av böner. Flera av dem kunde vittna om förföljelse och våldsamheter mot all form av evangelisation och församlingsplantering bland Mandingo. Nu menade de att det andliga klimatet tycktes förändrat.

Mötena fortsatte att växa och som mest hade vi över 2000 personer på plats! Vi fick höra underbara helandevittnesbörd efter våra förböner under hela veckan. Bl a. en 19-årig kille som sedan småbarnsåldern haft smärtor i stort sett hela kroppen, men nu blev helt fri! En



Kvinnan vittnar hur även hon fått tillbaka sin syn!

kvinnor som sedan 5-årsåldern inte kunnat lyfta armen eller kunnat gå ordentligt utan smärta på höger ben, blev totalt helad. En muslimsk kvinna i svart slöja berättade från scen hur hon varit helt blind, "det var fullständigt svart, men nu kan jag se helt och hållet!" Halleluja!

Som vanligt hade vi ledarseminarier på förmiddagen och avslutningen på vårt ledarseminarium blev så härlig. Flera unga män och kvinnor valde att gensvara på inbjudan att överlåta sig till heltidstjänst för Herren och att gå vidare i träning med de lokala pastorerna. Och det kommer att behövas, då vi fick se många människor ge sitt liv till Jesus varje kväll. Pastorerna i staden vittnar om fulla kyrkor och många nya troende på Gudstjänsterna. Planer för flera nya församlingar finns och nu behövs verkligen fler arbetare!

Direkt efter sista seminariet var vi inbjudna hem till guvernören där vi fick möjlighet att ställa viktiga strategiska frågor om våra möjligheter att jobba vidare i en av de mest onådade regionerna i Guinea. Det besöket avslutades på ett



Guvernören i Kankan och Jonas bad tillsammans

välsignat sätt med förbön. Guvernören garanterade oss sin välvilja om att assistera oss i framtiden.

Sista dagen innan vi skulle påbörja den långa resan hem så stoppade en av stadens imamer oss. Han tittade sig snabbt runt som för att försäkra sig om att ingen annan hörde. Sedan berättade han att han i hemlighet hade kommit på vårt sista möte och stått i mörkret där ingen kunde se honom. Han sa: "Jag vet att ni har sanningen. Jag vill att ni ber för mig så att jag också kan ta emot sanningen och att när jag gör det får mod att stå för det och ta konsekvenserna".

Så precis innan avresa från Kankan gick vi avsides in på hotellet där vi bodde och bad med imamen, och han bad för oss! Det var starkt! Nu får han i hemlighet vidare uppföljning av Oury i Mamou där ingen känner mannen och vem han är vilket gör det enklare för honom. Tack för dina förböner och ditt ekonomiska stöd som gör möjliggör pionjärmission bland de mest onådade folken i världen!

Jonas Andersson  
Internationell direktor

# THAILAND

Alla hjärtans dag är stort i Thailand! Här är rosa hjärtan i alla vinklar och vrår. Här spelas kärlekssånger på alla radiostationer och på köpcentrum. Vackra kärleks kort står utställda överallt, och det allra mesta är antingen i rosa eller rött. Men tyvärr är det också denna dag många unga thailändare gör sin sexuella debut, med tragiska konsekvenser.

Vi höll vår kampanj i nordöstra Thailand, i staden Chaiyaphum på själva "alla hjärtans dag" med budskapet "The greatest love of all"! Chaiyaphum är kanske Thailands minst besökta provins av i iallafall turister. Här uppe är församlingarna små och ganska hjälplösa. Men så många människor i det här området längtar efter frid med Gud. Vårt team bestod av tre elever från bibelskolan i Trondheim: Mia Christine Helgemo, Linchen Elise Nygård och Jorun Berheussen, samt mig själv och Daniel Smenes.

Vi kom till Chaiyaphum med stora förväntningar. Därför att för ett år sedan gjorde vi nämligen den första lilla "försökskampanjen" där, och självaste borgmästaren tog då emot oss med öppna armar. Han bjöd oss då personligen



Elever från bibelskolan i Trondheim delar ut evangelisationsmaterial

om att komma tillbaka för en ny kampanj, där han skulle ordna ljudanläggning och stolar gratis åt oss! Så vi var så förväntansfulla till årets kampanj. Ryktena hade sagt oss att hela 26 församlingar i hela provinsen, hade varit i bön sedan sist vi var där, för att hålla "värmen uppe" i området! Det skulle visa sig att inte riktigt allt gick som vi hade hoppats och förväntat...

Mötena hölls helt enligt lovat mitt i



Dyrbara thailändare ger sina liv till Jesus

stadens centrum. Vi hade en stor betong scen med tak över hela området. Massor av blå plaststolar var utsatta. Allt detta hade borgmästaren ordnat då han menar att det budskapet vi förkunnar måste få nå till så många som möjligt. Ett fantastiskt bra lovsångsband från Bangkok var med. Även flera frivilliga medhjälpare från både norr och syd i landet hade också rest till oss för att vara med. Tusentals fina inbjudningslappar delades ut till människor på marknaden precis i närheten av kampanjplatsen. Men inget av detta verkade fungera för att få folket i Chaiyaphum att vilja komma på våra möten. Ungefär 200 personer kom som mest på våra möten. Kväll efter kväll. De flesta av dessa var kristna. Sen var även de lokala kristnas programpunkter i kampanjmötena inte direkt passande eller speciellt intressanta för ofrälsta människor.

Första kvällen hade vi ett svårt val: skulle vi låta oss påverkas av det vi såg i det synliga och kanske bli nedstämnda, eller skulle vi bara predika på med evangelium, oavsett omständigheterna? Vi valde det sista, och fick se hur 41 dyrbara Thailändare (som ju är ett av världens största onådade folkslag!) fick komma till Jesus! Flera av dem fick även uppleva hur Jesus helade dem från olika sjukdomar och plågor. Det utbröt stor glädje på kampanjområdet när de helade vittnade om detta. I ett av mötena fick vi även besök av provinsens kultur- och utbildningsminister. Han var berörd av budskapet han fick lyssna till

och den atmosfär som rådde i mötena. Spontant utropade han: "Ni är hjärtligt välkomna att besöka alla mina 49 skolor i provinsen!" Det tänker vi också göra – Rickard som är gammal skolevangelist från Östergötland håller på och planerar för att besöka dessa skolor i höst!

**"Skulle vi låta oss påverkas av det vi såg i det synliga och kanske bli nedstämnda, eller skulle vi bara predika på med evangelium, oavsett omständigheterna?"**

Bara Gud själv vet vad Han egentligen håller på och arbetar med bakom kulisserna genom en sådan här kampanj, utöver

de som vi fick se komma till tro på Jesus. Men vi tror verkligen att Gud gör det att han lovar i Fil. 1:6 "han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det." Löftet från Jes. 55: 11 är också både sant och uppmuntrande: "så skall det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves skall det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill, och utfört det vartill jag har sänt ut det."

Stort tack till alla er som var med och gav gåvor och bad för den här kampanjen! Gå ut mission fortsätter att hamra på i det onådade Thailand!



Av Dag T. Heggset

# HON HOPPAS!



Jag satt för några veckor sedan i eftermiddags solen och läste min bibel, i landsbyn Chworongi - Bangladesh. Då fick jag se kvinnan som du ser på bilden. Hon kom tidigt till vårt möte. Haltande, med böjd rygg och gjorde grimaser i ansiktet på grund av all smärta i den totalt nedslitna kroppen. Hon tog sig fram och satte sig på huk allra längst fram vid scenkanten.

Mina tankar gick: - Hur har hennes rygg

kunnat bli så förstörd och varför haltar hon? -Vad har hon varit utsatt för under ett helt liv i ett av världens fattigaste länder? -Vad är hennes syn på livet, vad är en hennes Guds bild, och varför har hon kommit hit till oss i eftermiddag? Plötsligt sa jag svaret för mig själv: -HON HOPPAS!

Vilken skillnad det är på människor som hoppas. Jag vet ju själv hur tungt det var att möta dagarna utan hopp under min sjukdomstid. Det var hopplöst. Tron på Jesus hade jag precis lika mycket som

förut. Men hoppet var borta. Att vara en kristen utan hopp var hopplöst! Det härligaste med att sakta men säkert få lämna depressionen genom samtalsterapi, medicinering och vila har nog ändå varit just detta att hoppet fick vända åter in i mitt liv. Jag har verkligen insett hur jätteviktigt det är för oss människor att kunna äga hopp.

Men när jag i Chworongi satt och tänkte på kvinnan skedde något i mitt känsloliv. Rädsla tog över min själ. Tankarna för i



**Stöd missionen!**  
Nordea bank: Plusgiro 13 92 21 - 6, Bankgiro 5831-6910

## Begränsad Eftersändning

Vid definitivt eftersändning återsänds försändelsen med den nya adressen på baksidan (ej adressidan).

# B



Returadress: Gå ut mission, Box 112, 641 22 Katrineholm

## TACK FÖR DITT STÖD

huvudet: -Tänk om hon inte blir frisk när vi ber för henne? -Vad kan då en utfattig och sjuk liten gumma i en avlägsen landsby i avlägsna Asiens mest avlägsna land Bangladesh, hoppas på?

Ångesten som jag de senaste 2,5 åren fått bli bekant med, i och efter min depression, började igen alarmera i mitt bröst. Med slutna ögon gjorde jag som min gode psykoterapeut lärt mig och lyssnade in vad som nu var motsägelsefullt i min själ? Tankarna klarnade och ångesten kunde få börja klinga av. Helt uppenbart hade jag försökt övertala mig själv när jag såg kvinnan att JAG var den som skulle hjälpa, rädda och hela henne. På något vis inbillade jag mig när jag såg henne att hon hoppades på MIG?!

Stilla började jag istället citera för mig själv Jesaja 40:31: "Men de som hoppas på HERREN får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta." Tacksamheten till Gud fullkomligen sköljde över mig! Gumman satt ju där framme ihopkrupen som en liten fågelunge, för hon hoppades på Herren! Helt klart hade vår Jesuskampanj i Chworongi fungerat perfekt! För Gud höll ju på och tände folkets hopp till Jesus som älskar och

hjälper dem. Detta hopp hade fått kvinnan att trots all smärta vandra till fots till vårt möte i kanske 30 eller rent av 60 minuter? När jag sedan predikade för folket som var samlade så möttes kvinnans och mina blickar många gånger. Jag ropade glädjens budskap till henne; Frälsning, Evtigt liv, Befrielse, Förlåtelse, Förvandling och Helande! Hon nickade och log med hela ansiktet. Många gånger lyfte hon sin hand mot himlen och ropade med när folket skallade: -Ära till Jesus! Sedan vällde folket fram vid min inbjudan för att ta emot Jesus och jag såg henne inte mer.

Blev hon helad? Är hon ett Guds barn idag? Det kan jag inte veta säkert. Men jag vet att Den som hon innerst inne hoppades på när hon kom till mötet: Livets furste, Skaparen, hennes Far i himmelen, Han hade nu gett henne sin första och kanske enda chans att ta emot Honom.

Kvinnan äger nu den livsförvandlande kunskapen om Jesus. Många gånger bekände hon tillsammans med de andra Hans namn som är vägen till Gud. Namnet Jesus. Det är namnet som ger ny kraft. Det är kvinnans hopp. Namnet Jesus som gör att hon nu lyfter med vingar som örnen! Både Joel 2:32 och Rom 10:13

säger: att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst!

En månad har gått sedan mötet med kvinnan. Gå ut missions evangelister ska vidare och tända hoppet hos många andra hopplösa människor i många andra byar och städer på jorden. Själ förbereder sig jag och Dag Heggset med två av sina döttrar; Elise och Marie, oss för att resa till Vietnam om tre veckor! Där vill vi få ingjuta det eviga hoppet i några av landets snart 90 miljoner buddister!

Kära läsare av nyhetsbrevet: -vi behöver verkligen din hjälp nu! Vi har genomfört hela 7 missionsresor under våren, och därför är pengarna nu slut. Var med och ge människor hopp! Hjälpt oss att ge de fattigaste och mest onådade människorna i vår värld det eviga hoppet. Vår missionskassa är nu ganska "hopplös" och "deprimerad"... Men du kan konkret skapa hopp genom att ge en rejäl ekonomisk gåva denna månad till missionsarbetet. Be till Gud att varenda krona ska ge de hopplösa ett underbart hopp... Tack på förhand och Guds rika välsignelse!

Mvh Rickard Lundgren

# ANSÖK NU!

PIONJÄR 14/15  
[www.gautmission.org](http://www.gautmission.org)



### Gå ut mission

Box 112  
641 22 Katrineholm

TELEFON 0150-66 24 20  
FAX 0150-519 79

[info@gautmission.org](mailto:info@gautmission.org)  
[www.gautmission.org](http://www.gautmission.org)

BANKKONTON  
Postgiro 13 92 21-6  
Bankgiro 5831-6910

Norsk: 3080.30.54.505  
Danskt: 119900 1680 2565  
Finskt: 153 4055 2920  
0887 64

### JUNI

15 Bergstena  
Rodhe Hasslinger

13 - 22 Nyhem, monter  
Evangelisterna  
23 - 2/7 Vietnam  
Rickard & Dag Heggset  
23 - 4/7 Rumänien  
Anton Karlsson

### JULI

6 Baptistkyrkan Södertälje  
Rickard Lundgren

### KALENDER

13 Olivehällkyrkan  
Rickard Lundgren

31 Grove! Klintagården,  
Öland Rickard Lundgren

### AUGUSTI

23 Sommarkvällen på  
Attholmen Rickard

29-31 EFS församlingen  
Tölsjö Rickard

